

Scoutstuga fick pampig invigning

24 dekorerades med hedersliljan

Hässelby Strands sjöscoutkår invigde sin nya stuga ovanför Kyrkhamn med en högtidlighet som samlat cirka 300 deltagare. Från Spånga ungdomsgård ringlade den långa raden upp genom skogen med fanbärare i spetsen, och ceremonien började med att komminister Hans D. Stern höll ett anförande om arbetets glädje och resultat. Efter gemensam psalmsång hölls hälsningstalet av kårordföranden S.-O. Sandberg.



Hässelby Sjöscoutkårs ordförande Lennart Carlbom — t. v. — har fått nyckeln till den nya stugan av föräldraföreningens ordförande Agne Stavegren — t. h. i mitten ordföranden i Sveriges scoutförbunds sjöscoutkommitté Ulf Hedvall.

Ordföranden i Svenska scoutförbundets sjöscoutkommitté Ulf Hedvall förklarade stugan invigd. Föräldraföreningens ordförande Agne Stavegren överlämnade därefter den med blågula band prydda stugnyckeln till kårens ordförande Lennart Carlbom. Tillsammans med representanter för kårens olika enheter öppnade kårordföranden högtidligen stugdörren, och därefter var det fritt fram för alla de övriga.

Det var många förtjusta och beundrande omdömen som fälldes under inspektionen av stugan, och den måste verkligen anses som toppen både vad beträffar utrymmen, planering och smakfull inredning. Tack vare det milda och vackra vädret kunde man även vara utomhus, och det gjorde att trängseln inne inte blev alltför stor. Det kom en härlig värme från den stora öppna spisen på samlingsrummets kortsida, från vedspisen i köket och två warmwindar. Alla bjöds på varmkorv med bröd.

STORA SUMMOR

150 inbjudna bänkade sig sedan i samlingsrummet kring de dukade kaffeborden. Först i programmet spelade Jan-Olof Nordgren ett par stycken på klarinetten, och senare framförde en av kårens tidigare ordföranden, kammarmusiker Björn Eriksson,

musik av Max Reger på fiol. Sven-Olof Sandberg berättade om stugans tillkomst och erinrade sig flera trevliga minnen från byggnadstiden. Han berättade bl. a. att kårens samtliga 17 basarer från starten inbringat 173 000 brutto och 118 000 kr. netto. Av denna summa hade cirka 50 000 gått till stugbygget och resten under årens lopp till kårens arbete inkl. köp av båtar.

24 FICK HEDERSLILJAN

Fru Anna-Lisa Hedwall från Svenska scoutförbundet utdelade sedan förbundets hederslilja, som endast kan erövas av icke scouter. Hon sade sig aldrig förr ha hört talas om att så många som 24 på en gång fått utmärkelsen. Mottagare var Arne Annebro, Yngve Bjernstad, Gunnar Blomquist, Trygve Daelander, Jörgen Dehli, Folke Ernerfeldt, Gunnel Ernerfeldt, Lars Göran Fagerell, Henry Hällstedt, Sture Jacobsson, Ake Lenneborg, Elle-Britt Lindgren, Mona Maxe, Ingegerd Mellerby, Lennart Mörch, Allan Nordén, Torsten Ohlsson, Ingrid Palm, Tage Quick, Tage Rustas, Mauritz Sand, Agne Stavegren, Ingrid Widerberg och Mary Asvärd.

Gunnar Thorslund tackade å scouters och ledares vägnar och hoppades

att kårmedlemmarna skulle känna ansvar för stugan och motsvara förväntningarna. Grannkårer från Hässelby Gård, Hässelby Villastad och Blackeberg framförde genom sina kårordförande lyckönskningar till kåren, och gåvor överlämnades.

A Hässelby ungdomsgårds vägnar talade ordföranden Benno Beckeman och instämde i de lovord som tidigare uttalats om den duktiga föräldraföreningen. Han ville t. o. m. påstå att kårens föräldraförening hör till de mest aktiva i hela landet. Till Sven Holmström, Sven-Olof Sandberg och Agne Stavegren överlämnade han Ungdomsrådets förtjänstplakett, föreställande Hässelby slott. Plaketten, som för några år sedan tillkom på initiativ av en av sjöscoutkårens instiftare, Hasse Johansson, har tidigare endast utdelats till medlemmar av rådets styrelse.

Kårordföranden Lennart Carlbom ville till tre särskilt aktiva fruar i föräldraföreningen överlämna en liten present, nämligen Margareta Ohlsson, Ingrid Sandberg och Barbro Stavegren. Astrid Marmsäter påminde om den allra första tiden i kåren och glädde sig åt kårens ställning i dag. Som avslutning sjöngs scoutsången.